

Vecka 35



Måndag	Läsläxa till måndag
Tisdag	Idrott ute Bibliotek
Onsdag	Simning
Torsdag	
Fredag	Bibliotek

Hej!

Nu är första veckan slut och jag är helnöjd! Underbart att få träffa de pigga och glada barnen igen. Det är en ny känsla att vara äldst på lågstadiet. Även om barnen är vana skolbarn nu så är det mycket nytt vid uppstarten av ett nytt läsår. Den här veckan har vi "nosat" på lite allt möjligt. Det många längtade efter var engelska. Vi tittade på en film om London och jag berättade lite om varför vi ska lära oss ett annat språk. Vi börjar med att lära oss veckodagarna. Framöver kommer barnen att få glosor i läxa från onsdag till onsdag, men vi väntar någon vecka. Vi har även startat upp en läsande klass igen och första boken heter "Den magiska kappan". Läsfixarna ska hjälpa oss att förstå texten bättre. Vi använder oss utav konstnären, reporter, cowboyn, spågumman och detektiven. I So börjar vi med cykeltrafik och begreppet säker cykel. Lite annan kort info:

- ❖ Gällande biblioteksbesöken har jag ännu inte fått klartecken från bibliotekarien om vi kan göra som förra året att halva gruppen går måndag och halva gruppen fredag. Återkommer med info på måndag.

- ❖ *Sjukanmälan eller frånvaroanmälan görs till 0470796981, precis som förra terminen. Ni får gärna maila mig också.*
- ❖ *Ledighetsansökan måste lämnas in, även om ledigheten endast gäller en hel dag. Vid godkänd ledighetsansökan lägger administratör in ledigheten i "Dexter".*
- ❖ *Föräldramöte 8 september 18.30-ca. 20.00*
- ❖ *Kolla igenom bifogad klasslista om uppgifterna för ditt barn stämmer. Maila tillbaka ett OK! Eller information om vad som ska ändras. TACK!*

Ha nu en riktigt skön helg och njut av värmen!

Hälsningar Mia