

EN TYSKLÄRARES FUNDERINGAR

Har du läst "Mycket att förlora när tyska språket väljs bort", en debattartikel i Svenska Dagbladet från 2013? Artikelförfattarna, bland annat ordföranden för Språklärarnas riksförbund Helena von Schantz, menar att valet av främmande språk i skolan i hög grad beror på språkets och landets image. Spanskan anses vara "cool", men inte tyskan.



Pernilla Hallqvist är förläggaren som leder Libers satsningar på utgivningen i tyska för gymnasiet

VISST KÄNNER VI igen oss i denna bild? Våra elevers språkval ofta baserade mer på attityder än på fakta, men denna negativa attityd mot det tyska språket är inte bara beklämmande för oss tysklärare, den kan på sikt utgöra ett hinder för hur våra internationella relationer utvecklas. I artikeln betonas hur viktig tyskan är, och flera argument radas upp. Tyska är det största språket i Europa, Tyskland är det största landet, med den starkaste ekonomin. Fler än 150 miljoner européer talar tyska, och fler än 100 miljoner har tyska som modersmål. Tyskland är Sveriges främsta handelspartner, samtidigt som tyskan är en klar bristvara i det svenska näringslivet.

RUNT 900 TYSKA FÖRETAG är verksamma i Sverige och ca 1300 svenska företag är etablerade i Tyskland. Ralph Tischer, Tysk-svenska handelskammarens vd, rapporterar att det tyska språket är efterfrågat på alla nivåer, också på ledningsnivå. Tyska ger oss alltså handels-forsknings- och arbetsmarknadsfördelar både på nationell och på individnivå – dessutom för en i inlärningssammanhang blygsam insats. Ex-diplomaten och författaren Ingmar Karlsson sträcker sig så långt som till att hävda att:

TYSKA ÄR EN NYCKEL TILL EUROPA och inte ett främmande språk.

MED DETTA I ÅTANKE är det extra trevligt att få berätta att vi på Liber satsar mycket på vår utgivning i tyska för gymnasiet. Vi vill att det ska vara utvecklande och kul för eleverna att studera tyska på högre nivåer: att de ska få uppleva hur språket ger dem "nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva", precis som det står i läroplanen. För visst är det så att goda språkkunskaper inte bara förändrar vårt sätt att tänka utan också påverkar vilka livsval vi gör!

Pernilla Hallqvist