



Hänt i veckan åk 3...

En vecka kvar... sedan examen!

I måndags var en klämdag och i tisdags firade vi svenska flaggans dag, Sveriges nationaldag.

Onsdagen började som vanligt med idrott och i klassrummet jobbade vi med att göra klart våra arbeten. Det är inte många dagar kvar nu!
Ann-Sofie presenterade sommarboken för oss. Detta sommarlov får barnen möjlighet att läsa fem böcker och efter redovisning får de en bok. Passa på att ta detta erbjudande!

Efter lunch hade vi generalrepetition i Linnéparken inför Vårscen. En föreställning som blev en succé. Vilka duktiga barn vi har!

Igår hade vi den sista simlektionen detta läsår. Skönt att veta att alla är simkunniga nu. De har skött sig exemplariskt i simhallen. Artiga och trevliga!
När vi kom tillbaka från simning och idrott blev vi bjudna på glass av Eva, vår spec. lärare. Detta som tack för den här tiden.
Torsdagen avslutades med slöjdlektion.

Idag läste vi ut boken om djurspanarna. Nu har vi följt med Sofie, Jens och deras pappa genom hela Sverige.
Efter det monterade vi våra vackra fåglar på sommarstenen. Så personliga och fina!
Efter utvärdering och utdelning av veckobrev samlade vi ihop oss och hade en fin avslappning med massage. Det här blev en kort vecka och nu har vi bara en kvar!

Inför examen 15/6 - Hjärtligt välkomna till klassrummet 8:20 för en liten avslutning tillsammans med oss!
Se inbjudan från klassföräldrarna!
10.30 tågar vi ner till Domkyrkan för Östregårdskolans gemensamma avslutning som startar 11.00.

TACK för alla trevliga samtal och ett stort TACK för fina tre år tillsammans med er föräldrar och barn i trean. Vi kommer att sakna er! Ett varmt LYCKA TILL på mellanstadiet!

Fritids: Vi på fritids skulle behöva veta vilka som ska vara kvar på fritids efter skolavslutningen den 15/6! Meddela snarast! Går jättebra att skicka med lapp med barnen. **Titta gärna om det finns kvarglömda kläder som tillhör er!**

OBS! LÄMNA TILLBAKA UTLÄSTA BÖCKER TILL BIBLIOTEKET!

Vecka 24

Måndag 12/6

Vi fiskar vid Växjösjön. Tag med en frukt!

Boken om mig själv

Rytmik/göra klart

Samtal – Wilbur

Tisdag 13/6

Brännbollsdag

Kom omklädd och ta med en nyttig fika.

Onsdag 14/6

Kamratstödjare och Elevråd har avslutning.

Vi städar och plockar ihop våra saker.

Mysstund med Ingmari, Martin och Gittan

Torsdag 15/6

EXAMEN

Vi träffas i klassrummet 08.20 för en liten avslutning.

Fika med föräldrar

Avslutning i Domkyrkan Kl. 11.00

Sommarkram utanför klassrummet

Sommarlov

Fredag 16/6

Studiedag – fritids stängt

GRATTIS till sommarbarnen, 10 år! – Mustafa 20/6, Nora 24/6, Nemmy 28/6, Ahmed 11/7, Eric 13/7, Anton 14/7, Texas 19/7, Joanna 30/7

Sommarhälsningar Ingmari, Gittan, Martin

