

## Fotbollsresa till Schwerin 29-31/1 2016

Med detta dokument vill ledare och spelare i Tolg IF tacka för det bidrag vi fick från kommunen. Resan till Växjö vänort Schwerin kommer att bli ett minne för livet för alla. Nog för att den idrottsliga prestationen inte kommer att gå till historien, men roligt hade vi! Under turneringen fick vi mycket bra kontakt med ledare och tränare i Schwerin FC. De vill väldigt gärna att vi kommer tillbaka nästa år och det är något vi själva också önskar. Turneringen var egentligen för lag med spelare födda 2003 och vi hade till största delen spelare födda 2004 med, vilket ger oss en möjlighet att spela turneringen även nästa år. Ett roligt scenario är att Tolg IF fortsätter att representera Växjö kommun i turneringen några år framöver då vi har lag med spelare födda både 2005 och 2006.

Nedan kan ni läsa ungdomarnas reseberättelser. Vi har även infogat några bilder.



Innan avresa.

## Fotbollsresa till Schwerin 29-31/1 2016

Jag hade jätte roligt en natt när jag och två av mina kompisar sprang runt i kalsongerna i korridorerna. Det var klockan tolv på natten

ungefär. Vi skulle sovit egentligen men vi kunde inte sova så vi var tvungna att ha lite kul.

Första matchen förlorade vi med 20-0 mot en av Tysklands bästa klubbar och sen förlorade vi resten av alla matcher. Vet inte vad resultaten blev i alla matcher. Det varierade från 3-1 till 20-0. Men det var kul ändå.

Maten var bajs äcklig men det godaste var kycklingen med makaronerna.

På båten hem var det en spel automat där man kunde vinna gosedjur med en sån där krok och jag fick en jackpot. Jag vann tre gosedjur i ett spel.

Jag var väldigt trött när jag kom hem, men nöjd

/Joel.S



Kulturellt besök på slottet i Schwerin

Hej mitt namn är Stella och jag är 03:a och var en av dem som fick följa med på den här fantastiska resan!J

Denna resan har varit bland det bästa, alla kompisar, all gemenskap vi fick i laget och all glädje och tårar. Första matchen gick så dåligt att man bara kan skratta åt det, vi förlorade med 20-0 mot Hansa, haha hela laget frågade tränarna varför vi inte lika gärna kunde sitta på läktaren och titta på. Dem andra matcherna gick bättre och bättre men vi vann ingen matchL.

Jag har haft det underbart och träffat jätte många vänner, och dem som var liiiite mer än "bara" vänner... Framför allt i DFC Dynamo (tror jag dem hette) träffade jag och dem andra tjejerna + killarna många vänner, vi åkte även till ett slott som det fanns många ställen att springa på fast att man inte skulle det... Haha typ alla sprang ändåJDet var ganska häftiga saker också på slottet och Johan förklarade alla okända (haha okända för oss i alla fall) kungar och sånt, han sa att en kung va den som skapade Tolg IF och sen vidare och den som var finast var han själv sa han. Haha det har varit så sjukt kul och det är svår att bara beskriva med ord...

Maten var bland det äckligaste jag ätit i hela mitt liv förutom frukosten som var helt ok<3. Som tur var så hade mamma packat ner massa mat/fika som jag hade kvar några dagar som jag åt då det knappt gick att äta, men om man bortser från maten så har typ ALLT varit perfekt och under bart!!<3

Jag var väldigt populär bland domarna för dem ropade ut typ Stella Magnusson tog bollen, Stella Magnusson passade, Stella Magnusson tog bollen från motståndarna och massa sånt men dem sa det ju på tyska då, eftersom att jag har valt att läsa tyska i 6:an så förstod jag några saker och så<3.

Jag vill tacka er alla som gjort så att vi fick chansen att uppleva detta!<3

Tack för allt mvh Stella Magnusson!<3



På läktaren i väntan på nästa match. Av minerna att döma var detta efter första matchen där det blev förlust med 20-0.

## Tysklandsresan

Stina Johansson, 12 år.

Håkan hämtade oss 08:30 på morgonen på fredagen. Då åkte vi till Ödetofta där de andra var. Jag åkte med Nils, Amanda, Rutger, Abbe och Stella. Alla som skulle åka var: Oskar, Olle, Sebbe, Tim, Abbe, Joel, Theo, Rutger, Amanda, Stella, Nils och jag + tränarna Håkan, Johan, Bengt och Olaf.

På båten var vi ute mycket och sen köpte Oskar ett wienerbröd som han inte gillade. Sen hoppade vi in i bilarna och åkte ut. Vi åkt ett tag och sen var vi framme i Schwerin. Då åkte vi ett tag till sen var vi framme på hotellet. Tjejerna fick rum 41. Väl inne på rummet hade jag sängen bredvid våningssängen. Vi skulle äta efter vi hade varit i rummen. Vi fick någon konstig köttgryta med potatis, det var inte så gott precis.

Sen umgicks vi med varandra men vi skulle sova kl.22:00. Stella och Amanda hade svårt att bädda sina sängar så de bad Oskar och Rutger göra det, men det slutade med att jag fick bädda deras sängar.

Vi fick tyska kompisar som bodde jämte oss. Stella och Amanda pratade jämt med dem fast de var snälla allihop. Deras lag var BFC Dynamo. Stella och jag hade svårt att somna den

kvällen för vi ville inte sova utan vi ville prata med någon. Bengt hjälpte oss så vi somnade tillslut.

Nästa dag väckte Olaf oss och sa att vi skulle äta frukost om 20 min. Så vi gick ner när vi hade bytt om till matchstället. Sen åkte vi till stället vi skulle spela på.

Först mötte vi FC Hansa Rostock, det gick inte bra för vi förlorade vi med 20-0 till dem för de var så duktiga. Andra matchen mötte vi BFC Dynamo, det var då våra grannar. Då förlorade vi med 10-0 till dem, 10 mindre mål en förra matchen =). Tredje matchen mötte vi FC Lok Stendal. Då blev det 5-1 till dem.

Vi åkte till ett slott som var häftigt. Vi skulle äta på stan då, det blev McDonald's för vi hittade inget annat ställe att äta på. Vi åkte hem.

Nästa dag mötte vi Vejby, då stod jag i mål men det gick inte så bra. Vi mötte andra lag som jag inte kommer ihåg.

Jag höll på att glömma att vi hade straffturnering och vi kom på delad andra plats!

Vi började packa iordning för att åka hem. På väg hem stannade vi i Danmark och åt på kinarestaurang. Det var buffé. När vi var hemma var kl. ca 23:00.

**DET VAR MIN RESEBERÄTTELSE!**



Uppladdning innan match

## Tysklandscupen

Det var jätte kul, vi hade bra stämning men vi blev såklart lite deppiga när vi förlorade men när vi förlorade första matchen med 20-0 tänkte vi att det bara kunde bli bättre och det blev det men vi vann ingen match. På sista matchen gjorde vi ett mål rätt snabbt men mot slutet pressade de in några mål så vi förlorade då också. Det gick bättre på straffturneringen då det slutade på delad andra plats

Vi spelade inte bara fotboll vi gick till ett gammalt slott och kollade runt lite sedan gick vi och åt. Vi fick också nya vänner från andra lag som vi hade kul med.

//Amanda Kvist

## TYSKLAND

Vi åkte tidigt på morgonen. Alla tyckte att det skulle bli spännande och kul. Först åkte vi över Öresundsbron till Danmark och sen tog vi färjan över till Tyskland.

När vi sen hade åkt några timmar var vi äntligen framme. Det visade sig att vi skulle bo på ett vandrahem. Vi fick bo två och två, tre och tre och fyra och fyra. När vi hade gått till rummen och gjort iordning rummen skulle vi äta. Dem serverade nån slags kålpudding eller något i den stilen. Många sa att den såg ut som barnhemsmat.

Efter maten fick vi någon slags efterrätt. Den var jättesöt. Jag tyckte att den var för söt. Vi gick med tillbaka till rummen efter att vi hade ätit. Vi gick till varandras rum och pratade och hade roligt. Vi fick gå och lägga oss senast klockan 11.

Nästa dag skulle vi spela match. Först åt vi frukost och sen åkte vi till sporthallen där vi skulle spela. Första matchen gick inte så bra. Vi förlorade den matchen med 20 – 0 men det var ju mot ett av Tysklands bästa lag. Det laget hette Hansa Rostock. Nästa match gick inte heller så bra. Den matchen förlorade vi med 7 – 1. Den tredje matchen förlorade vi också. Det slutade 4 – 0. Vi förlorade alla matcher den dagen men vi hade kul och det är ju det som är meningen.

Efter vi hade spelat matcherna åt vi lunch vid sporthallen. Vi fick köttfärssås och pasta.

Efter vi hade ätit åkte vi hem till vandrahemmet. Vi köpte massa godis. Vi skulle ha godisfest på vårt rum. Vi blev mätta och orkade inte äta lunch. Våra tränare sa att vi skulle samlas och vi pratade om vad som skulle hända imorgon.

När vi vaknade dagen därpå åt vi frukost och sen åkte vi till sporthallen. Första matchen förlorade vi med 5 – 0 mot Hamburg. Andra matchen förlorade vi också. Den tredje matchen var jämn men det andra laget gjorde mål i sista minuten. Den förlorade vi med 2 – 1. Vi kom på 16:e plats i turneringen. Det var en till turnering till där vi skulle slå straffar. Den i vårt lag som skulle slå straffar kom på delad andraplats.

Efter att vi hade spelat alla matcher åt vi. Vi fick Kyckling och potatis. Det var faktiskt ganska gott.

När vi hade ätit började vi åka hem. Vi hade roligt bilen och vi hade nästan glömt att vi hade förlorat alla matcher. Vi stannade och åt på en restaurang i Danmark. Vi fick buffé på restaurangen.

När vi sen var framme var framme va alla trötta.

Det var min Tysklandsresa!

Hälsningar Abbe

SLUT

Tyskland

Det var långtråkigt att åka bil. På färjan gick vi runt och tittade i affärer.

När vi kom fram så åt vi kvällsmat på hotelet och sedan tittade vi runt lite.

Första matchen vi spelade förlorade vi med 20-0 mot Hansa. Dem var tekniska och hade ett bra spel. Deras målvakt kunde stå vid mittlinjen hela matchen. Det var inte så kul att förlora med 20-0. Några matcher senare förlorade vi med 9-0 mot några andra, det var inte heller så kul. Det var roligt på hotelet och att få träffa tyska fotbollsspelare. Vi besökte också ett slott, det var jätte många statyer och gamla möbler och annat. Utanför slottet var det en fin trädgård och en sjö.

Det bästa och roligaste med resan var att spela fotboll och att träffa tyska spelare.

//Theodor Söderberg

Resan till Tyskland 2016

Hej, jag heter Nils Palm och jag har varit på en fotbolls resa i Tyskland. Vi började med att åka buss hela dagen och vi åkte genom Danmark och Tyskland på samma dag.

Vi åkte också färja och det var kul när vi kom dit var det lite läskigt för vi parkerade jämte ett ganska så läskigt hus men som tur vad så var vi inte tvungna att bo där för vi skulle bo i ett fint vandrarhem. Sen så bestämde vi vilka rum vi skulle sova i och rummen var bättre än vad jag hade trott och de var väldigt fina och kuddarna var jätte stora.

När klockan var 19.00 så skulle vi äta och den mat vi fick var inte den bästa jag har ätit och när vi skulle sova så jag trött och somnade direkt. På morgonen skulle vi spela vår första match mot ett bra lag och vi förlorade med 20-0 så vi blev lite arga men när vi fick höra att det laget var några av dom bästa i Tyskland så då blev vi lite glada i gen.

På kvällen så träffade jag en snäll kille som kallades Ron och han kom från Tyskland när vi åkte hem så var vi lite sorgsna för vi hade haft det så kul även om vi inte vann en enda match

men på vägen hem så köpte jag ett lego set och tre chips påsar och vi åt till och med på en Kina restaurang.



Alla lagen vid invigningsceremonin





## Reseberättelse

Jag brukar inte tycka att det är så kul att åka bil men nu även om vi åkte ända till Tyskland så kändes bilresan inte alls så lång. Jag hade skitkul även om det var en lång resa. Det var nog mest kul för att jag var med laget. När vi kom fram till hotellet i Schwerin så samlades vi utanför och delade upp vilka rum vi skulle ha. Det såg ut som ett helt vanligt hotell med bruna väggar och grått tak. När vi kom in fick vi brun jätteäcklig kålpudding med potatis och bara kemikalier i efterrätten. Åtminstone smakade det så. Sedan gick vi till rummen och packade upp våra grejer och efter det bäddade vi sängarna. Kuddarna var jättestora och osköna att ligga på och toaletten i rummet luktade skit. Rummet var ganska stort med två våningssängar och en stor beige heltäckningsmatta på golvet och en liten tjock-teve stod på ett bord i rummet. Nere vid receptionen fanns en godisautomat och i ett hörn fanns det massor av stolar och bord. Det var skitkul att vara på hotellet och det gjorde ingenting att det såg sunkigt ut. Det var kul att vara ute, att spela kort på rummet och en massa andra saker.

Första matchen vi spelade förlorade vi med 20-0 mot ett av Tysklands bästa 03- lag. Jag fick många nya kompisar, mest från ett lag som hette FC Dynamo. En dag gick vi in till Schwerin och kollade på en stor gammal slottskyrka. Inne i kyrkan var det faktiskt golven som var det finaste att titta på. De var 3D-effekter i golven och de var väldigt fint dekorerade. Efter det så skulle vi gå och äta men det tog väldigt lång tid att hitta ett ställe att äta på så tillslut gick vi bara till Mc Donalds.

Även om vi förlorade alla matcher under turneringen så hade vi kul. Efter sista matchen så fick vi gräddbollar som en av våra tränare tryckte upp i pappas ansikte. Jag var ganska sur efter sista matchen eftersom att vi förlorade, så jag tryckte en gräddboll i ansiktet på mig själv.

Turneringen och hela resan var jätterolig och jag önskar att vi kan åka dit igen.

Olle Petersson