

Ceciliakörens resa till Schwerin



Onsdag 28/5 - Avfärdsdagen

Kören samlades kvart i fyra vid domkyrkan, redo för avfärd. Bussen började rulla vid 16.00 och vi lämnade Växjö. Det började med en liten mini-stau redan i Ljungby, som vi skämtade en del om. Efter några timmar nådde vi Malmö och vi bestämde oss för att middag på Ikea. Billigt, bra och goda köttbullar! Sedan rullade vi vidare över bron till Danmark. Under resan var det mycket liv i bussen; snack, film och främst mycket sång. Till slut nådde vi Rödbý och steg ombord på färjan till Puttgarden. Konstigt nog inte mycket folk på färjan så det var väldigt lugnt ombord och många tog tillfället i akt för att ladda mobilerna. Vid 11 var vi framme i Tyskland och hade två timmars resa kvar tills vi nått vårt mål, Schwerin.



Torsdag 29/5

Första dagen så skulle vi vara med och fira Kristi himmelfärdsdag med en gudstjänst i domkyrkan i Schwerin. När vi kom in i kyrkan var den stor och vacker med mörka träbänkar och gamla stora fönster. Längst bak i kyrkan fanns en jättestor orgel uppe på en läktare. Gudstjänsten var ungefär en timma lång och var på tyska. Vi kunde hänga med i vissa böner och textrader som var detsamma som i Sverige, t.ex. Vår fader.

Vi blev mycket väl bemötta av både kyrkvårdarna och prästen och vi blev även väl bemötta av folket som kom till kyrkan. Det var många som kom fram efteråt och pratade med oss och sa att vi var duktiga.



Efter att vi hade sjungit i kyrkan, satte sig alla 26 i bussen för att åka till den närliggande byn Alt Meteln, som är belägen ca 15 km norr om den underbara staden Schwerin. Utanför fönstret i bussen sträckte sig stora och öppna fält, med vallmoblommor och små torp. På andra ställen täcktes toppar och dalar av stora och gröna träd. Hela bussresan tog 45 minuter, och efter lite fråganden om vägen och avstängda gator, kom vi till slut fram till vår destination. Vi klev ut från bussen och blev mötta av en trevlig dam och hennes små döttrar. Hon visade oss in till en gräsmatta, benägen bakom en vacker kyrka. Massor av bänkar och bord var framställda och de vackra tonerna av säckpipor nådde våra öron långt innan våra ögon fick skåda de två spelarna. Den ena var en kvinna, som stolt berättade att hennes säckpipa var gjord i Sverige. Vi stod och tittade oss omkring på den välfyllda publiken som uppmärksamt pratade, åt och lyssnade på musiken. Gräset under våra fötter var grönt och vackra träd och buskar omringade gräsmattan och det lilla torpet som, vi senare fick reda på, var fyllt av godsaker. Några friska vårvindar virvlade kring oss, och så fort solen tittade fram bakom molnen, njöt vi. Vi fick höra att just den här dagen, Kristi Himmelfärdsdagen, var en speciell utflyktsdag, och det verkade vara tradition att samlas. Helt plötsligt fick vi reda på att vi skulle få lära oss en dans, en polonäs. Vi var alla lite nyfikna och parade snabbt ihop oss två och två,

och fick dansa till säckpipemusik. Dansen gick ut på att man skulle para ihop sig två och två, sedan delas, gå ihop fyra och fyra, och snurra runt medan alla höll varandra i händerna. Det var roligt att dansa och vi var förvånade över att det gick så bra. Därefter var det dags att äta en efterlängtd lunch. Vi blev serverade bratwurst med pastasallad, grönsaker och bröd. Till dricka fanns det bland annat äppelsaft. Korven (Bratwursten) hade en speciell smak, och det var inte särskilt många av oss som hade testad bratwurst förut, men det var verkligen gott. Vi blev sedan informerade om att vi kunde ta för oss av hemlagade kakor inne i det lilla torpet. Äldre kvinnor stod bakom borden och serverade sina egenlagade bakverk, och det fanns allt från tigerkaka till äppelkaka. Vi avnjöt de goda kakorna, samtidigt som andra människor som var där nyfiket och modigt kom fram och pratade med oss på god engelska. Vi fick berätta om våra tidigare resor, Växjö och dess fina domkyrka och om vad vi skulle hitta på de närmaste dagarna. Till slut var det dags att göra det vi var där för – att uppträda. Vi ställde upp oss i en halvcirkel och sjöng vackra och bitterljuva svenska folkvisor, men även två sånger på tyska. Vi fick mängder av applåder och glada leenden, och en man samlade in pengar åt oss, som tack, i sin hatt, som vi tacksamt tog emot. Det hela avslutades med att vi sjöng två psalmer tillsammans, både på tyska och på svenska. Eftersom många av oss i kören läser tyska som b-språk, var det inte så svårt för oss att sjunga deras tyska versioner av psalmerna. Vårre var det för publiken som skulle uttala svåra bokstavkombinationer och sj-ljud, men det lyckades förvånansvärt bra. Allra sist fick vi ställa upp på ett gruppfoto som skulle komma med i lokaltidningen, och därefter tackade vi så mycket för maten och för att vi fick komma dit, och promenerade bort till bussen, som väntade på att få föra oss mot nya äventyr.



Fredag 30/5

Idag har vi shoppat i stort sett hela dagen. Vi delade in oss i grupper som vi skulle shoppa med. Vissa grupper var tre och tre och i vissa grupper var det närmre tio personer. Innan vi gick till shoppingcentret så åt vi en god frukost som vi hade handlat kvällen innan och efter frukosten så gick vi ca 1 km till shoppingcentret. Vi är en shoppinggalen kör så det blev dyrt för dom flesta (fast det var det värt). Det var förvånansvärt bra shopping i Schwerin och de flesta kommer hem med stora påsar från bland annat Tally weijl och New yorker. Vid lunch tid så åt dom flesta en väldigt lätt lunch efter vår stora frukost. Det fanns väldigt mycket att välja mellan, men många åt pizza, smoothie eller thaimat.

På eftermiddagen runt tretiden så samlades hela kören på ett glasscafé och det var inte helt fel. Dom flesta lyxade till det och beställde in enorma glassar som skulle ha kunnat mätta halva kören. När vi sedan hade ätit upp våra stora glassar så gick vi och tog en liten shoppingtur till innan vi skulle äta kl 19. Till kvällsmat blev det pizza för dom flesta som vi tog hem och åt gemensamt på hostelet. När vi hade ätit upp och var mätta och belåtna så satt vi och sjöng till gitarr tills sent på kvällen. Vi var inte själva på hostelet utan det bodde andra människor där också. Under kvällen kom det in några tyska män på hostelet, som precis hade checkat in. De började sjunga lite för oss och då bestämde vi oss för att sjunga lite för dem också och de tappade hakan!

Det var helt enkelt en super mysig kväll och en riktig toppendag!

Lördag 31/5

Efter shoppingen så hade vi tidigare bestämt att vi skulle samlas klockan halv 3 på torget. Det här för att gå till stadens mest kända landmärke, schlosse Schwerin. När vi hade gjort våran vanliga inräkning så begav oss i strålände solsken mot slottet. När vi sedan stod utanför och beundrade den massiva byggnaden så kom det ett brudpar för att ta sina bröllofsfoton. Då utbröt helt plötsligt Yvonne ;Vi sjunger för dem!

Så utan förvarning blev brudparets poserande ackompanjerat till körsången Klinga mina klockor. Det här avslutades sedan med applåder från åskådare och även brudparet vars bröllofsvideo vi också fick bli en del av, vilket var väldigt roligt! Efter det så gick vi in i slottet för att ta del av en rundvandring. Vandringen bestod av två delar, en var inriktad på föremål och en på inredning och rum. Bland föremålen var det en blandning av konstverk, möbler, porslin och vapen som alla var unika med lyxiga material, sniderier och färger.

Det var dock rummen i slottet som gjorde hela kören mållös. De var så vackra, detaljerade och pampiga! Taken var dock det som vi tyckte var mest fascinerade. Man kunde inte riktigt förstå hur de många sniderierna kunnat göras in på detalj. Efter det så gick vi ut i slottets trädgård och även där så höll lyxen sin kvalitet. Med en mängd olika buskar, träd och blommor så var trädgården väldigt vacker och det fanns även ett stort orangeri där man kunde ta en fika. Med slottets perfekta läge vid vattnet så hade trädgården en underbar utsikt och vi bestämde oss i kören att ta några bilder tillsammans. När vi var nöjda så begav vi oss hem mot vårt hostel. När vi kom tillbaka till hostelet tog vi en väl behövd paus för att ladda upp batterierna till kvällen. När det blev middagstid gick vi till en Italiensk restaurang som låg nära vårt boende. Körens egna Italienska tjej (Lisa) blev kyparnas favorit under kvällen gång och alla var mycket nöjda med sin mat. Vi begav oss sedan hem mot hostelet och de flesta började att så smått packa ihop inför morgondagens hemresa innan vi gick och la oss.

Söndag 1/6 - Hemfärden

Vi klockan sju serverades frukosten, vissa var bättre än andra på att passa tider och inte försova sig. Men ungefär vid halv åtta hade i stort sett alla ätit färdigt, börjat packa ihop den sista packningen och burit ner sina väskor. Klockan åtta rullade bussen. Linnea var snabb med att sätta på en film (Moulin Rouge) och fastän den var mycket bra var det många som var trötta och passade på att sova en stund. Efter filmens slut så var det inte lång tid tills vi skulle stanna på Boarder Shop. Alla var rätt sugna på att röra lite på sig och köpa billigt godis (vilket inte var så billigt som

vi trodde). Efter 40 minuter på Boarder Shop så befann vi oss slutligen på färjan som skulle ta oss till Rödby i Danmark. Tiden gick och en timme senare satt vi allihopa lika trötta i bussen där många råkade somna. När det var lunchdags stannade vi vid en fast food restaurang som dock inte var en succé. Med andra ord så luktade kläderna fett blandat med rök efteråt. Men utsikten över ett hav precis utanför var riktigt fin! Hyfsat glada och väldigt mätta satte vi oss sedan på våra platser i bussen och den rullade iväg mot vår sista destination, Växjö. Ungefär tre timmar senare var vi framme vid domkyrkan i Växjö och möttes av leenden och kramar. Jag tror att hela kören kan garantera och kommer överens över att det här var en väldigt lyckad körresa. Tack så mycket till alla som gjorde den möjlig!